

*Over de impact &  
bestrijding van spirituele blokkades*



# BEN JIJ OOK EEN WONZ?

Bij vloeken of vervloekingen, als een geritualiseerd gebaar of handeling waarbij het de bedoeling is een ander schade te berokkenen, denken we snel aan Afrikaanse of Haïtiaanse voodoo-poppen die met naalden of spijkers doorprikt worden.

We associëren het met zwarte magie, met iets heidens. Maar de christelijke cultuur, die onze westerse beschaving doordrenkt heeft, kent zijn eigen variant: de erfenisblokkade. Een dergelijk onding kan, hoewel meestal honderden jaren geleden uitgesproken, ook nu nog bij erfdragers veel ellende veroorzaken. De in 2019 overleden Olof Smit werd door Surinaamse sjamanen onderwezen in de bestrijding ervan. Zijn werk wordt door zijn dochter voortgezet. Maar ook door iemand als de Haagse transformatiecoach Timothy Louis: “Het is, ten behoeve van het welzijn van de westerse mens, de hoogste tijd dat artsen, psychologen en psychiaters de realiteit van de erfbanvloek gaan onderkennen.”

TEKST: NIELS BRUMMELMAN



We gaan een paar honderd jaar, zo'n acht of negen generaties, terug in de tijd. Naar een tijdperk waarin de kerk in West-Europa, en zeker ook in Nederland, nog relatief weinig aan macht ingeboet had. We stellen ons voor dat twee van jouw voorouders, we noemen ze voor het gemak even Piet en Truus, elkaar ontmoeten en halsoverkop verliefd worden. Met elkaar trouwen en een gezin stichten is alles wat ze vanaf dat moment willen! Maar er is één probleem: Piet is katholiek en Truus protestants. En het gezegde luidde ook toen al: 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen'. En dus stak de priester van de desbetreffende parochie een stokje voor het huwelijk. Eén van beiden moest zich eerst tot het geloof van de ander bekeren. De families van Piet en Truus wezen daarbij naar elkaar, waardoor er voor het liefdespaar een uiterst ongemakkelijke patstelling ontstond. Maar hun liefde, hun diepgevoelde zielsherkenning, was zo sterk, dat ze besloten voor de liefde huis en haard achter te laten. Ze vluchtten naar de stad, in de hoop om daar in de anonimiteit een gezamenlijk bestaan op te kunnen bouwen. Hun beider families ondertussen in schaamte en schande achterlatend. Om als familie van een stelletje goddelozen niet blijvend met de nek aangekeken te worden, werd, onder leiding van de priester, een kerkelijk ritueel uitgevoerd waarbij Piet en Truus voor eeuwig van kerk en familie verbannen werden.

'Ach', zul je misschien denken, 'wat naar voor hen... Maar het is al zo lang geleden... Zand erover!' Maar zo simpel

*'Ergens in een huiskamer-achtige setting zat hij: een imposant figuur in joggingbroek. Flink aan het roken ook; de kamer zag in elk geval blauw. En in plaats van een pendel, gebruikte hij als paragnostisch instrument een soort fietsketting met een blok hout aan het uiteinde'*

Olof Smit

ligt het - helaas - niet. Timothy Louis: "Alles is energie en in een ritualistische vorm een vloek uitspreken met 'eeuwige geldigheidswaarde', heeft een immense energetische kracht. Sterker: hij gaat generaties mee en is erfelijk overdraagbaar. Vandaar dat er in deze tijd nazaten van Piet en Truus, en afstammelingen van andere slachtoffers van een dergelijke vloek, rondlopen met een door de reguliere gezondheidszorg onbegrepen zwaarte op de schouders. Misschien herken je het wel: telkens wanneer het je even voor de wind lijkt te gaan, komt er een kink in de kabel en moet je, voor je gevoel, opnieuw beginnen. Wellicht heb je al van alles geprobeerd om van die zwaarte, van die moeheid, van die spanning en moedeloosheid - kortom: van het overleven in plaats van leven - af te komen. Maar niets lijkt echt duurzaam te zijn. Zo was het bij mij ook. Totdat ik Olof Smit ontmoette."

### **Fietsketting als pendel**

Timothy wordt in 1972 geboren in een gezin van gemengde culturele achtergrond; zijn moeder komt uit Indonesië, zijn vader uit de Haagse Schilderswijk. Als kind houdt Timothy zich al met existentiële vraagstukken bezig, zoals wat hij eigenlijk komt doen in dit aardse 'gekkenhuis'. Hij kan zijn draai in het leven vervolgens maar moeilijk vinden, ook al omdat hij (over)gevoelig blijkt te zijn voor spirituele indrukken. Onbewuste zelfhaat en de behoefte om de intense energieoverdracht tussen hem en anderen te





*'Een in een ritualistische vorm  
uitgesproken vloek heeft een  
immense energetische kracht'*

Timothy Louis

dempen, doen hem naar drank en drugs grijpen. Het blijkt, uiteraard, de oplossing niet. Maar ergens ook weer wél. Timothy: “Ik had een bodem nodig om mijn spirituele interesse daadwerkelijk om te zetten in een spirituele zoektocht.” Die zoektocht brengt hem, zoals dat zo vaak gaat ‘via-via’, in contact met Olof Smit: “Het moet zo’n vijftien jaar geleden zijn geweest. Olof hield toen nog praktijk in Zandvoort. Ik liep er op een dag binnen - de deur stond ook gewoon open - zonder te weten wat me nu eigenlijk te wachten stond. Ergens in een huiskamerachtige setting zat hij: een imposant figuur in joggingbroek. Flink aan het roken ook; de kamer zag in elk geval blauw. En in plaats van een pendel, gebruikte hij als paragnostisch instrument een soort fietsketting met een blok hout aan het uiteinde. ‘Zit ik hier wel goed?’, schoot er door mijn hoofd. Maar voordat ik het wist had hij me met zijn intense oogopslag gescand en was hij bezig mijn leven, zonder dat ik hem van tevoren van wat dan ook op de hoogte had gesteld, detaillistisch te beschrijven. Hij leek me beter te kennen dan dat ik mezelf op dat moment kende. Compleet overdonderd nam ik een uur of twee later afscheid van hem. Olof noemde mij de ‘dansende genezer’ en in de jaren erna groeide hij voor mij uit tot een soort vaderfiguur, terwijl ik zijn ‘protegé’ leek. Het was geen gemakkelijke man, maar zonder twijfel de beste op ‘zijn terrein.’”

Over dat terrein gesproken: Olof, kind van een boerenfamilie, belandt op zoek naar het eeuwige geluk na vele omzwervingen in 1992 in het Surinaamse regenwoud. ‘Om daar te worden tot wat hij vanaf de geboorte al was: genezer!’, zo schrijft Frans Vermeulen in zijn inleiding op Olofs indrukwekkende biografie *Vader Aarde*. Van de bosnegers in het Surinaamse Amazonegebied, nazaten van de in de zeventiende eeuw van de plantages gevluchte West-Afrikaanse slaven, leert Olof alles over de in het Westen verloren gegane wetenschap van de erfenisblokkade en de manieren om deze op te heffen. Zelf spreekt hij voortaan



liever van ‘spirituele blokkade’, een term die beter zou ‘landen’ bij de van zijn roots vervreemde westerse mens. Hoe dan ook: Olof is voorbestemd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de westerse reguliere geneeskunde.

### Verboden vrucht

In het Westen is men doorgaans op de hoogte van drie soorten blokkades: de emotionele, de fysieke en de mentale blokkade. Van de schade die een vierde soort blokkade, de spirituele in de vorm van een erfbanvloek, ook op de lange termijn kan aanrichten, heeft men niet of nauwelijks meer kennis. Dat deze wetenschap nu, mede als gevolg van Olofs werk, weer naar boven komt, heeft te maken met de bijzondere tijd waarin we leven. In *Vader Aarde* vertellen de Surinaamse sjamanen: ‘Pas als alle stammen op Aarde vastlopen door nieuwe ontwikkelingen, mogen wij voor de dag komen met onze goed bewaarde kennis. Wij Afrikanen noemen dat “de nieuwe dag”’. Het mag duidelijk zijn dat, nu we het tijdperk Vissen achter ons laten en de kosmische heerschappij van de Waterman begroeten, oude systemen inderdaad massaal en op vele fronten aan het vastlopen zijn. Het is een ideale tijd om dat wat niet meer werkt, dat wat niet bijdraagt aan een betere wereld, achter ons te laten. Bijvoorbeeld de spirituele blokkade! Maar wat is zo’n blokkade nu precies? Timothy legt het uit: “Wij mensen hebben bij geboorte een beschermer meegekregen; een van God gegeven energieveld om ons te behoeden voor ellende. In de volksmond wordt deze beschermer ook wel ‘beschermengel’ genoemd. Dit energieveld is via rituelen te kantelen, waardoor er een gemanipuleerde beschermer of spirituele blokkade ontstaat. In plaats van beschermen tegen ellende, creëert het energieveld vanaf dat moment juist ellende. Zo’n omgedraaide beschermer zoekt de achilleshiel van de mens op en veroorzaakt via die







## 'Wellicht heb je al van alles geprobeerd om van die zwaarte, van die moeheid, van die spanning en moedeloosheid af te komen?'

ingang op den duur klachten. Telkens wanneer een mens té lang té gelukkig is, zal hij of zij eraan herinnerd worden een 'verboden vrucht uit een ooit verboden verbinding of huwelijk' te zijn. Gelukkig zijn mag, gelukkig blijven niet. Voor eeuwig verbannen betekent immers: voor eeuwig niet beschermd zijn, ook niet door God en zijn aan de mens meegegeven energieveld. Je kunt je voorstellen dat zoiets nare gevolgen heeft voor de persoon in kwestie. Klachten die ik in het geval van een spirituele blokkade in mijn praktijk vaak tegenkom, liggen op zowel het fysieke als het mentale en emotionele terrein. Denk aan energieverlies, slechte slaapkwaliteit, niet kunnen ontspannen, keuzes-tress, overprikkeling, moedeloosheid en depressiviteit."

### Wonzen

Sommige mensen kunnen een leven lang rondlopen met een spirituele blokkade, zonder daar overdreven hinder van te ondervinden. Tot spirituele groei komen ze nochtans evenmin. In een door een erfbanvloek belaste familie wordt, volgens de door Olof doorgegeven leer, echter om de generatie een oude ziel geboren. In *Vader Aarde* worden deze mensen Wonzen genoemd: Wijze Oude Nieuwsgierige Zielen. Timothy: "Onder het mom 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten', zijn deze zielen bereid de verantwoording op zich te nemen voor het oplossen van de erfenisblokkade. Zo iemand zal dan tijdens zijn of haar eigen groeiproces de blokkades van andere familieleden overnemen. Bovendien zal de Wonz vanaf zijn of haar achtste levensjaar generaties overleden familieleden, die door de vervloeking niet kunnen reïncarneren en dolende zijn, in diens slaapkamer uitnodigen. Zo draagt de Wonz overdag de lasten van de levenden en 's nachts het diepe verdriet van de doden. Dat zorgt voor energieverlies en aantasting van het immuunsysteem, met één of meerdere van de eerdergenoemde symptomen tot gevolg. Dat is natuurlijk niet prettig, maar zorgt er wel voor dat je gedwongen wordt te blijven 'vechten', te blijven 'zoeken'. De blokkade levert op deze manier brandstof op om het uiterste uit jezelf te halen, waardoor spirituele groei ontstaat. Waardoor je uiteindelijk, zoals in Olofs en in mijn geval, op het antwoord stuit waarnaar je zo lang op zoek bent geweest."

Dat antwoord is het naar het positieve terugdraaien van het door God gegeven energetische beschermingsveld, dat door de vloek lange tijd richting het negatieve gekanteld was. Het terugdraaien of opnieuw kantelen

leidt ertoe dat jij niet langer wagenwijd openstaat voor alle geziene en ongeziene externe prikkels, dat jij je eigen geluk mag gaan vinden én vasthouden. Dat je gemoedsrust gaat ervaren, de ontspanning in je lichaam kan voelen. Hoe zo'n kanteling in z'n werk gaat? Olof leerde het van de sjamanen in Suriname en Timothy op zijn beurt leerde het van Olof. Timothy: "Het inzicht in het ontstaan van zo'n vloek of blokkade alleen al doet in potentie wonderen. Indien je daarvoor ontvankelijk bent, ga je na een uurtje interactie met mij, zonder daadwerkelijke behandeling welteverstaan, al een stuk lichter de deur uit."

### Chakra's & kruiden

De spirituele blokkade is vaak de veroorzaker van de andere soorten blokkades die iemand in zijn leven kan ervaren. Daarom is het meestal dweilen met de kraan open, indien het probleem niet bij de wortel of bron – de erfbanvloek – wordt aangepakt. Timothy weet dat in deze tijd, waarin transformatie centraal staat, talloze Wonzen de Aarde bevolken. Hij herkent ze meestal al van een afstandje: "Ogen zijn de vensters van de ziel. Daarnaast kan de huid wat grauwig en/of fettig zijn. Natuurlijk check ik bij cliënten altijd even of zij inderdaad de lasten van familieleden dragen. Ik ga te rade bij spirit, het universum,





God of hoe je Het ook maar noemen wilt. Terwijl Olof altijd zijn pendel gebruikte en anderen werken met bioresonantie of andersoortige spiertesten, doe ik dus energetisch een stapje opzij om de Grote Geest aan het woord te laten. Wanneer duidelijk is dat we inderdaad met een drager van familielasten te maken hebben, zijn er diverse mogelijkheden om, na het door mij op deze cliënt overgedragen inzicht, ook daadwerkelijk energetisch door te pakken. Je moet je realiseren dat als je jaren een zware last meegedragen hebt, je daarvan moet herstellen. Een chakrabehandeling, die zorgt voor zuivering van negatieve energie en opschoning van emotionele ballast, kan in dat geval al heel veel doen. Écht jezelf zijn kan alleen in een ontspannen lichaam. Waarbij de spanning is wie je denkt te moeten zijn en de ontspanning staat voor wie je daadwerkelijk bent. Mijn bijnaam is 'De Sloper', omdat

ik op onverschrokken wijze door blokkades heen breek. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Daarbij wil ik overigens wel aantekenen, dat uiteindelijk de cliënt zichzelf geneest. Ik faciliteer, maar doe dat wel op een even authentieke als onbevangen wijze. Een grote eer, hoor..."

Naast chakrabehandelingen schrijft Timothy indien nodig en/of gewenst ook kruidenmengsels voor. Deze mengsels zijn intuïtief door Surinaamse sjamanen samengesteld en worden op basis van eeuwenlange gebruikservaring nu vrijgegeven voor de westerse mens. Ze maken het gestel vrij van blokkades en versterken en activeren de heelmeester in de mens. Timothy: "Als je als kind figuurlijk in de kou hebt gestaan, als het je aan liefde, begrip, tolerantie en verzorging ontbroken heeft, dan kun je op latere leeftijd moeilijk bij je eigen 'warmte'. Je bent streng en kil voor jezelf geworden en misschien ook wel voor anderen. Op lichamelijk vlak werkt een overschot aan kou ook door: wanneer we een virale kou oplopen, zal deze normaalgesproken door de warmte in ons na een paar dagen 'wegsmelten'. Maar wanneer er zich ten faveure van de kou een disharmonie in ons lichaam bevindt, komt de warmte kracht tekort en ontstaan op den duur fysieke blokkades en ziektebeelden als sinusitis, hernia, reuma, MS en zelfs tumoren. Ik ben natuurlijk geen medicus, maar ik zie wat er bij mensen gebeurt als ze de kruidenmengsels nemen: ze krijgen weer kleur op hun gezicht, kunnen makkelijker ontspannen en ervaren meer energie."

De via Olof doorgegeven kennis over de spirituele blokkade is nu ongeveer één generatie beschikbaar voor de westerse mens. Gestag wint het aan bekendheid en aanzien. Mede daarom is Timothy positief over de toekomst. Maar er is nog een andere reden. In *Vader Aarde* staat dat God zelf de vloeken de wereld uit wil hebben. We lezen: "Zodra spiritualisme wereldwijd weer als waardevol wordt geaccepteerd, zal God alle vloeken kantelen tot bescherming. De tijd van de grote veranderingen is volop aan de gang, het tijdperk van het materialisme loopt ten einde." Graag sluit Timothy daar in zijn laatste woorden op aan: "De tijd is nu. Laten we meer healers dan ambtenaren creëren! Mijn advies aan jou luidt in de tussentijd: lees eerst eens het boek dat Olof schreef. Het draagt kracht in zich. En voel of het bij je resoneert. Vergeet niet dat je, mocht je een Wonz blijken te zijn, dit werk óók voor anderen doet. Voor je kinderen, die eveneens onder de vloek gebukt gaan, bijvoorbeeld!" •